

Ronald Buesink (2024 - 58)

Ronald, vanaf de jongste jeugd tot nu ben je actief voetballer bij de Grol. Je hebt er al die jaren met heel veel plezier gevoetbald en dat doe je nog steeds. Je speelt nu nog de wedstrijdje bij 45+ waar je meestal als keeper op het doel staat. Ik hoop dat je dat nog lang mag blijven doen. Naast een balletje trappen, of in jouw geval tegenhouden, vind je ook de nabesprekingen in de kantine super gezellig.

Je bent daarnaast al meer dan 30 jaar in functie als fysiotherapeut bij onze club. Dit doe je nu nog steeds één avond in de week voor jeugdspelers. Een soort van consultavond. Dat wil zeggen het stellen van de diagnose en informatie meegeven wat ze er zelf aan kunnen doen of eventueel door verwijzen naar een Fysiotherapiepraktijk voor verdere behandeling.

En ook ben je al meer dan 12 jaar lid van de clubbladredactie waar je als redacteur leuke stukjes schrijft voor ons clubblad. Zelf geef je aan dat je dit probeert maar ik kan oprecht zeggen dat jouw stukjes altijd leuk en interessant zijn. En of het allemaal nog niet genoeg is ben je ook nog lid van de supportersclub en van de 12^e man.

Naast al deze voetbal gerelateerde bezigheden verdien je de kost als fysio/manueel therapeut. Je werkt al meer dan 30 jaar met veel plezier in een particuliere praktijk in Duitsland vlak over de grens. Voor jou is dit een mooi en dankbaar beroep en absoluut de juiste keuze geweest want je gaat elke dag weer met veel plezier naar je werk (zelfs na een avondje doorzakken).

Je woont in de Bosmanstraat op de Hartreize in Groenlo, bent 58 jaar en hebt een relatie met Sandra Wenger. Je bent trotse vader van twee dochters Tess en Isa. Tess, de oudste, is klaar met haar studie en woont voor haar werk in Amsterdam. Jouw jongste dochter Isa woont nog thuis en is bezig om haar master af te ronden in Nijmegen. Zij heeft tot haar achttiende in verschillende meidenteams gespeeld. Maar door studie is ze daar mee gestopt.

Jouw beide ouders, Annie en Antoon zijn nog vitaal en gezond. Ze wonen ook in Groenlo en dus bezoek je ze nog regelmatig.

Naast voetbal bij 45+ wandel je graag. Ook bezoek je alle thuiswedstrijden van het Nederlands elftal. De wedstrijden zelf zijn helaas vaak afzien maar de gezelligheid rondom de wedstrijden maakt veel goed. En daarnaast vind je het ook mooi om samen met vrienden met dezelfde muzieksmaak concerten te bezoeken.

Ronald, voor al jouw verdiensten voor onze club heb je al eerder zeer verdiend het Vriendschapsteken ontvangen en nu wordt je dan gehuldigd omdat je 50 jaar lid bent van onze vereniging.

Ik hoop dat je deze huldiging vanavond zult blijven herinneren als een bijzondere en mooie gebeurtenis en ik wil je bij deze van harte feliciteren met jouw 50-jarig lidmaatschap en wens dat er nog vele jaren volgen!